

29.10.2020

Sevgili Cumhuriyet,

Doğum gününde sana yazmak istedim. Seninle büyüyen nice çocuktan biriyim. Ailem, senin doğum hikayeni bana pek çok kez anlattı. Okuma yazma öğrendiğimden beri de seni okuyorum, her yeni sayfada biraz daha sen oluyorum.

Sana kavuşmak için çok yorulmuş, çok beklemiş bir ailen var. Ata'sının izindeki Türk milleti... Sana kavuşacaklarını bildikleri için yorgunluklarını sana hiç anlatmadılar biliyorum. Tıpkı benim ailem gibi... Ebeveynler, çocukları için her şeyi yaparlar.

Yaptılar. Yine olsa yine yapacaklar...

Vatan sonunda özgürlük varsa vatandır, ailenin özgürlüğü sendin Cumhuriyet. Ve senin için yorulmak, en büyük mutluluktur. 'Çocuk adıyla büyür.' derler, bu yüzden adına karar vermek çok kolay olmadı. Meclis kurulduktan üç yıl sonra, 29 Ekim sabahında adın tüm yurttan yankılandı. Vatan toprağımızın üstünde pek bir şey kalmamışken, yaprak döken ağaçlara inat; sen doğdun!

İşte o an kurak tarlalara başak, ovalara demiryolu oldun, okullara güneş gibi doğdun, denizlerimiz bir başka mavi, güneşimiz daha sıcak, çocuklarımız daha özgür oldu.

Bize Nüzhet Gökdoğan'ı verdin, yıldızlarla tanıştık, Jale İnan'la kazılar yaptık; Ece Kamar'la yapay zekaya merhaba dedik. Zaman hızlı, sen çok gençsin.

Ben dokuz yaşında bir çocuğum, önümde seninle geçecek uzun bir ömrüm var. Öyle hayal ediyorum. Birlikte nice yıllarımız olsun, senin bayrağının altında olmayı seviyorum. Senin bana verdiğin haklarımı seviyorum.

Sana en güzel hediye benim Cumhuriyet, Atam'ın gösterdiği yolda, nice yenilikler için çalışacağım. Ebeveynlerimin bana bıraktığı meşaleyi, yarına seninle taşıyacağım. Ve o meşale sen oldukça, elden ele yarınlara ulaşacak...

Sana yazarken Fazıl Say'ın 'Çocuklar İçin' adlı albümünü dinliyorum. Sen kulağımdaki müziksindir Cumhuriyet... Notalardan kalbime dolduğun için teşekkürler. Çok yaşa, mutlu yaşa, bizimle yaşa Cumhuriyet !

Sevgilerimle.

Cumhuriyet çocuğu;
Ege DİREKOĞLU